

Lý Thường Kiệt: Phạt Tống Lộ Bố Văn

Cách đây hơn 900 năm Lý Thường Kiệt đã dẫn quân Bắc phạt, quá trình tiến đánh nhà Tống, quân nhà Lý đi đến đâu đều được dân chúng ủng hộ, mở tiệc khao quân đến đó. Vậy nguyên nhân gì đã làm cho cuộc Bắc phạt thành công đến như vậy?



Điều gì đã làm cho cuộc Bắc phạt cách đây hơn 900 năm thành công?

Đó là cái Trí, cái Nhân, cái Nghĩa của bậc quân tử, khác biệt với sự hận thù mù quáng, đánh đồng, lầm lẫn dân chúng với chính quyền phương Bắc. Khi đã phân biệt được rõ, có kế sách đối đãi riêng khác nhau giữa dân và nhà nước, thì sẽ tận dụng được một sức mạnh to lớn khó lường khác từ chính người dân phía bên kia biên giới.

An lòng dân Tống, chính danh cuộc Bắc phạt, một trong những yếu tố làm nên thành công của Lý Thường Kiệt

Trở lại lịch sử xa xưa, khi Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh nhà Tống, ông đã viết “Phạt Tống lộ bố văn” được lòng dân nhà Tống nên quân nhà Lý đi đến đâu, dân đều dẹp đường không chút can nhiễu.

Trong lần đích thân cầm quân tiến sâu vào vùng đất Trung Nguyên, Lý

Thường Kiệt lo ngại dân Tống sẽ cản đường về và gây khó dễ cho quân ta dù lúc đó phía Tống không còn quân cản đường, quân Lý đã kéo được đến thành Ung Châu. Ông làm cho chính lại danh nghĩa cuộc Bắc phạt bằng “Phạt Tống lộ bố văn”, rồi cho sai yết ở dọc đường kể tội nhà Tống, đại ý như sau:

“Trời sinh ra dân chúng, Vua hiền ắt hoà mục. Đạo làm chủ dân, cốt ở nuôi dân. Nay nghe vua Tống ngu hèn, chẳng tuân theo khuôn phép thánh nhân, lại tin kế tham tà của Vương An Thạch, bày những phép ‘thanh miêu’, ‘trợ địch’, khiến trăm họ mệt nhọc lầm than mà riêng thoả cái mưu nuôi mình béo mập.

Bởi tính mệnh muôn dân đều phú bẩm tự trời, thế mà bỗng sa vào cảnh éo le độc hại. Lượng kẻ ở trên cố nhiên phải xót. Những việc từ trước, thôi nói làm gì!

Nay bản chức vâng mệnh quốc vương chỉ đường tiến quân lên Bắc, muốn dẹp yên làn sóng yêu nghiệt, chỉ có ý phân biệt quốc thổ, không phân biệt chúng dân. Phải quét sạch như bắn hôi tanh để đến thuở ca ngày Nghiêu, hưởng tháng Thuần thẳng bình!

Ta nay ra quân, cốt để cứu vớt muôn dân khỏi nơi chìm đắm. Hịch văn truyền tới để mọi người cùng nghe. Ai nấy hãy tự dẫn đo, chớ có mang lòng sợ hãi!”
- (Phạt Tống lộ bố văn – Lý Thường Kiệt)

Dân Tống thấy lời Hịch đều mừng vui đồng tình, mang rượu thịt ra khao quân Lý. Từ đó mỗi khi dân Tống thấy cờ hiệu Lý Thường Kiệt từ xa đều nói đó là quân của cha họ Lý người nước Nam và cùng nhau bày án bái phục trên đường. Do đó uy danh quân Lý lan rất xa và không bị người dân nước Tống cản đường gây khó dễ.

► Xem thêm: [6 Cảnh Giới Đối Nhân Xử Thế Của Người Cao Minh](#)

Ngày viết: 13/06/2018 Lượt xem: 47